

Maria Lichtmis

2 Februari Opdracht van de Heer Jezus in de tempel

Vroeger gaf men vaak met het doopsel aan het kind de naam van de Heilige van de dag van de geboorte. De verjaardag was dan dus ook vaak de naamdag. Die gewoonte werd nog lang gevolgd door velen in de Filippijnen in navolging van het koloniale moederland, Spanje. In het gewone leven voerden ze vaak heel andere namen of tenminste een afkorting van hun doopnaam, zoals hier ook wel. Maar vaak kon je van oudere mensen raden, wanneer ze jarig waren, als je hun doopnaam hoorde.

Zo waren vaak voorkomende doopnamen van oudere vrouwen onder meer: *Purificacion, Presentacion of Candelaria*. Als ik die namen hoorde vermoedde ik altijd, dat ze geboren waren op 2 februari. Op 2 februari vieren wij het feest, dat populair bij ons **Maria Lichtmis** genoemd wordt. In het Spaans is dat *Fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria*. ‘Candelaria’ betekent *kaars* en slaat waarschijnlijk op de kaarsen die vroeg in de morgen in processie meegedragen werden op dit feest. Men dacht dan ook aan de woorden van Simeon, dat Jezus een licht zou zijn voor de heidenen.

Het feest werd ook in het Spaans genoemd: *Nuestra Señora de la Purificacion*, of kortweg ‘Purificacion’ of wel ‘zuivering of reiniging’, wijzend op het zuiveringsritueel dat Maria onderging, zoals alle vrouwen, die gebaard hadden. De zogenaamde *KERKGANG* vroeger hier van vrouwen na de geboorte van hun kind, kwam ook van die Joodse gewoonte.

De derde naam van het feest van vandaag in het Spaans is: *Nuestra Señora de la Presentacion*, Onze Lieve vrouw van de *Opdracht* (van Jezus in de tempel). Al deze namen wijzen naar Maria en dit feest werd veelal beschouwd als een *Maria-feest*. In feite is het op de eerste plaats *een feest van Jezus, namelijk het feest van de opdracht van Jezus in de tempel veertig dagen na zijn geboorte* volgens de Joodse wet. Tegelijkertijd werd dus de purificatie of zuivering van Maria herdacht.

Terwijl de heilige familie in de tempel was voor die rituelen ontmoetten ze daar ook twee oude vrome Joden, *Simeon en Anna*, twee mensen die trouw de oude

wet onderhielden. Zij ontvingen het Jezuskind met open armen en wezen 'profetisch' naar de toekomst.

Met dit allemaal in gedachten kan dit feest een inspiratie zijn voor ons. Wij moeten ons geworteld en gegrond weten in ons verleden. Van het verleden kunnen we leren dankbaar te zijn voor wat goed was en nederig leren wat niet goed was. Onze fouten, schuld en schuldgevoelens moeten ons niet blijvend belasten. We moeten ons laten zuiveren: genezen en vergeven van onze schuld. Tegelijkertijd moeten we uitzien naar de toekomst vol hoop en verwachting. Dat kunnen we, als we weten dat God met ons is. Wij zijn in Gods hand.

Anton Wenker,

Mill Hill Missionaris